



TÖP

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ

“haydi sen de katıl”

Toplumal Özgürlük Partisi, sermayenin ya da devletin değil, halkın ihtiyaçlarını esas alan bir siyasal örgüttür.

Başta işçi sınıfı olmak üzere bütün halk güçlerinin içinde olmaya ve halkın ihtiyaçlarını savunmaya çalışıyoruz. Halkın gücüne dayanarak demokratik, eşitlikçi ve adil bir toplumsal düzen kurmak istiyoruz.

Toplumun bütün zenginliklerine bir avuç parababası tarafından el koyulmasını engellemeyi, toplum tarafından adilce paylaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Doğa ile toplumun ortak var oluşunu kabullenen, kadınlara yönelik her türlü erkek egemenliğinin suç sayılacağı, bütün etnik ve inanç sahiplerinin eşit haklara sahip olacağı ve komşu ülkelerle barış içinde yaşanacak bir toplumsal düzeni hep birlikte kurabiliriz.

Devletin halkın üstünde bir kutsallığa ve dokunulmazlığa sahip olmayacağı, tam tersine halkın hizmetinde olacağı bir düzen kurmak istiyoruz.

Devletin, halk oyuyla seçilmiş yerel meclislerin üstünde yükselen bir halk örgütlenmesi olarak ve Demokratik Cumhuriyet biçiminde yeniden örgütlenmesini savunuyoruz. Demokratik Anayasa ise, kurulacak Demokratik Cumhuriyet'in omurgası olacaktır.

Bu düzenlemeler sosyalist bir düzenin kuruluşunun ilk tuğlalarıdır.

Toplumal Özgürlük Partisi'ne üye ol!



“toplumsal özgürlük”

www.toplumsalozgurluk.org



ToplumalOzgurlukPartisi



@toplumsalozgur



toplumsalozgurlukpartisi



toplumsal özgürlük partisi



TÖP

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ

“haydi sen de katıl”



FELAKETE SÜRÜKLENİYORUZ, SESİNİ ÇIKAR, ADIM AT!

Ülkemiz olağanüstü günler geçiriyor.

Hepsi iktidara bağlı olan yayın organları davul zurna çalıp oynayanlarla dolu güllük gülistanlık bir ülkede yaşadığımızı iddia ediyorlar!

Peki, gazeteler yazıyor, televizyonlar gösteriyor da, o cennet nerede?

Bir avuç azınlık dışında kim mutlu?

İktidarın eli cebimizde, mutfağımızda geziniyor dersek, yalan mı söylemiş oluruz?

Ücretlerimiz düşüyor, çalışma koşullarımız ağırlaşıyor, haklarımız kısıtlanıyor dersek, doğru değil mi?

Hukuk nerede gören var mı, adalet ve eşitlik nerede?

Polis copu, partizan yargı, keyfilik, kayırmacalar, rüşvet ve yağmacılıktan başka devletin yüzünü gören var mı?

Belediyelerin hakları elinden alınırken, neden valilik ve kaymakamların hakları artırılıyor? Halk aptal da bürokratlar mı akıllı? Halkın oyunun hiç mi değeri yok?

Kürtlerle Türkler birbirinin düşmanı mı, bu savaş hiç bitmeyecek mi?

Ülkedeki gerginlikler yetmezmiş gibi, etrafımızda ne kadar ülke varsa hepsiyle savaşmak zorunda mıyız?

HALKIN HAKLARI VAR!

Halkın hiç mi hakkı yok, halkın sesi neden kısılıyor, halkın ihtiyaçları ne zaman gündem olacak?

İktidar, sadece Saray'da, Ankara'nın başka odaklarında ve onlara bağlı valiler, kaymakamlarda mı olmak zorunda?

Söz, yetki, karar ve iktidar neden hep başkalarının?

Öyle değil mi, iktidar öyle bir paylaşılmış ki, halka yer yok!

Ortada bir ekmeğ varsa, hepsini kendileri yemek istiyor! Halk da sadece onlardan dökülenleri toplamayla yetinip şükretmeli!

Böyle olunca da, büyük sermaye güçlerinin zenginlikleri katlanarak artarken, halk gittikçe yoksullaşılıyor!

İş bulup çalışmak bile aslanın ağzında! İş bulup işyerine gitsek orada da gittikçe kötüleşen çalışma koşulları ve alım gücü düşen ücretler bizi bekliyor!

Ama elbette halkın akli da, ihtiyaçları da, sözü de var!

Halk konuşunca iyi konuşuyor! Ama, daha fazla konuşmalı, cebimize el atan hırsızların elini çekip çıkarmalı, ekmeğimizi savunup büyütmeliyiz!

Halkın haklarının peşine düşmesi, ihtiyacı neyse koparıp alması gerekiyor!

Şimdi olanın tam tersi neden olmasın?

Söz, yetki, karar ve iktidar halka!

Neden olmasın?

İŞ, EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK!

Halkın diktatörlüğe değil demokrasiye, eşitliğe ve adalete ihtiyacı var!

Halk, "İş, Ekmek, Barış ve Özgürlük" istiyor!

Şimdiki egemenlerin hiçbirisi halkı düşünmüyor, öncekiler de düşünmüyorlardı, bundan sonra da düşünmeyecekler!

Hep kendilerini düşündüler şimdiden sonra da öyle yapacaklar!

Halkın kendisini örgütlemesi, kendi gücüyle egemenlere kendisini dayatması gerekiyor.

Halkın ihtiyaçlarını merkezine alan bir yeni düzen kurulabilir! Kurmalıyız, kurabiliriz!

Demokratik bir anayasa, halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına anayasal güvence kazandıracaktır.

Gereken kaynaklar ülkemizde fazlasıyla mevcuttur. Yeter ki o zenginliklerin bir avuç azınlık tarafından yağmalanmasına son verilsin!

Demokratik Anayasa, halkın ihtiyaçlarını merkezine alan bir toplumsal hareketin sonucu olarak bizzat halk tarafından yazılacaktır.

DEMOKRATİK ANAYASA HALKIN İHTİYAÇLARININ SİGORTASIDIR!

Demokratik bir anayasa hangi toplumsal kazanımları içinde barındırmalı?

Beslenme, barınma, sağlık, ulaşım, eğitim gibi temel haklar herkes tarafından elde edilebilmelidir.

Herkesin bir işte çalışma hakkı olmalıdır.

Doğanın talan edilmesi yasaklanmalı, toplum ve doğanın uyum içinde ortak var oluşu için gereken tedbirler alınmalıdır.

Erkeklerin kadınlara yönelik her türden baskısı anayasal suç olarak düzenlenmeli, kadın erkek eşitliğinin sağlanması için gereken önlemler alınmalıdır.

Devletin etnik kimliği ve inancı olmamalıdır. Hangi etnik kökene ya da inanca sahip olursa olsun bütün yurttaşlar eşit anayasal haklara sahip olmalıdır.

Halkın ihtiyaçlarının karşılanması için gereken kaynaklar, ekonomik düzenin halkın ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yapıda yeniden düzenlenmesiyle sağlanabilir. Artan oranlı servet vergisi ve emperyalist bağımlılık ilişkilerinden kopan bilinçli dış ticaret muazzam kaynakları halkın emrine sunacaktır.

Merkez Bankasının düzenlemeleri, anayasanın teminat altına aldığı halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamalıdır. Bu görevin yerine getirilmesi halkın oyuyla seçilmiş meclis üyeleri tarafından düzenli olarak denetlenmelidir.

MECLİSLERDE YER ALABİLİRSİNİZ!

Partimize üye olmayı şimdilik uygun görmüyorsanız, toplumsal yaşamın bütün alanlarına yayılan Meclislerde birlikte olabiliriz.

Meclisler, halkın ihtiyaçlarını farklı alanlarda dile getirip savunan doğrudan halk örgütlenmeleridir.

Meclisler, çalışma alanlarında İşyeri Meclisleri ya da yaşam bölgelerinde Semt Meclisleri olarak kuruluyor.

Ayrıca, ülkemizde ağır sorunlarla baskılanan bazı özel toplumsal güçler de meclislerde toplanarak kendi sorunlarını ve ihtiyaçlarını tartışıp çözüm aramaya çalışıyor; kadınlar, çocuklar, Aleviler, gençler, doğanın yıkımına karşı çıkanlar kendi meclislerinde toplanıyor.

Toplumsal yaşamın farklı alanları olan kültür-sanat, spor, bilim gibi konulara odaklanmış meclisler de kuruluyor.

Toplumsal Özgürlük Partisi, halk hareketinin bütün alanlarında yer alıyor. Partimiz sadece kendisinin değil halk hareketinin bütün hallerinin örgütlenmesine de büyük önem veriyor.

Fabrikalarda ya da işçi havzalarında iş yerini veya havzanın tümünü ilgilendiren konularda söz, yetki ve karar sahibi olacak Meclisleri birlikte örgütleyebiliriz.

Kadınlara yönelik saldırılara karşı savunmayı birlikte örebiliriz.

Doğanın yıkımına karşı birlikte direnebiliriz.

Çocukların haklarını birlikte savunabiliriz.

Kimliğinize yönelik her türlü despotik saldırılara karşı birlikte olabilir, özgürlük yolunda birlikte yürüeyebiliriz.

Meclislere katılın!

**Yoksulluk kader değil!
Elimizden almayı hedefledikleri haklarımızı
Meclislerde örgütlenerek savunalım!**

Artık yeter, devir değişsin!

**Halkçı, demokratik ve
adil bir düzen için
mücadeleye!**

